

Liturgie
voor de afscheidsplechtigheid
voorafgaand aan de begrafenis van

Johannes Lodewijk Adrianus Slotema

Johan

30 mei 1956

25 december 2020



op donderdag 31 december om 13.00 uur
in uitvaartcentrum ‘De Drechtstreek’ te Sliedrecht.

Voorganger: ds. Herman IJzerman

Muziek tijdens het binnendragen van Johan: Amazing Day – Coldplay

*We sat on a roof
Named every star
Shared every bruise and
Showed every scar*

*Hope has its proof
Your hand in mine, singing
Life has a beautiful, crazy design
And time seemed to say
Forget the world and its weight
And here I just want to stay*

*Amazing day
Amazing day*

*We sat on a roof
Named every star and
You showed me a place
Where you can be what you are*

*And the view
The whole Milky Way
In your eyes
I drifted away
And in your arms
I just want to sway*

*Amazing day
Amazing day
Amazing day
Amazing day*

*Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh
Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, ooh*

*And I asked can the birds in poetry chime?
Can there be breaks in the chaos of the times?
Oh, thanks God
Must have heard when I prayed
'Cause now I always want to feel this way*

*Amazing day, Amazing day, Amazing day, Amazing day,
Yeah, today*

Welkom

We luisteren naar muziek: U.F.O. – Coldplay

*Lord, I don't know which way I am going
Which way the river gonna flow
It's just seems that upstream, I keep rowing
Still got such a long way to go
Still got such a long way to go*

*Then that light
It's your eye
I know, I swear
We'll find somewhere the streets are paved with gold*

*Bullets fly
Split the sky
But that's all right
Sometimes, sunlight comes streaming through the holes*

Herinneringen van Els en Rembert, zus en broer van Johan

Herinneringen van Ingrid, vriendin van het gezin

We luisteren naar muziek: Always in My Head – Coldplay

*I think of you
I haven't slept
I think, I do
But, I don't forget*

*My body moves
Goes where I will
But though I try my heart stays still
It never moves
Just won't be led
And so my mouth waters, to be fed*

*And you're always in my head
You're always in my head
You're always in my head*

*You're always in my head
You're always in my head
Always in my head
Always in my...*

*This, I guess
Is to tell you, you're chosen out from the rest*

Herinneringen van Martine

Lezing: 1 Korintiërs 13 vers 10 t/m 13

Wanneer het volmaakte komt zal beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is liefde.

2 Korintiërs 12 vers 10D
In mijn zwakheid ben ik sterk.

Overdenking

Muziek tijdens het uitdragen van Johan: I'll Take Care Of You – Beth Hart

*I know you've been hurt
By someone else
I can tell by the way
You carry yourself*

*But if you'll let me
Here's what I'll do
I'll take care of you*

*I, I loved and lost
The same as you
So you see I know
Just what you've been through*

*And if you'll let me
Here's what I'll do
I just have got to take care of you*

*You won't ever have to worry
You don't ever have to cry
I'll be there beside you
To dry your weeping eyes*

*So darlin' tell me
That you'll be true
'Cause there's no doubt in my mind
I know what I want to do*

*And just as sure
One and one is two
I just got, I got to take care of you
I just got to take care of you
Take care of you*

Op de begraafplaats:

We bidden gezamenlijk het Onze Vader en geven het lichaam van Johan terug aan zijn Schepper.